

Het laatste oordeel. *Dies irae* (dag van de toorn)! Michelangelo schilderde in de Sixtijnse kapel een strenge Jezus met links én rechts bange mensen.

Ook in onze tijd lijkt het geloof van veel mensen uiteindelijk te draaien om de vraag: verdien ik straf, ga ik naar de hel – óf heb ik voldoende *air miles* gespaard voor de hemel?

Drie denkfouten zitten er in deze vraag: hij is teveel betrokken op later en op de hemel en op mijzelf!

Het christelijke geloof zou toch moeten draaien om het verlangen dat onze goede God de Koning zal zijn van de hele aarde. Dat gaat dus om nu en deze aarde en de hele schepping. En dat ontspant.

En welke rol speelt het oordeel in zo'n geloof?

Als je wilt dat God de Koning zal zijn op aarde, dan wil je ook dat die aarde gezuiverd zal zijn van alles wat daar niet bij past. Ja dat wil je! Een gelovige verlangt naar het oordeel!

Alles hangt er vanaf of je jezelf ziet tegenóver je God, of náást Hem en áchter Hem.

Of je Hem ziet als een willekeurige Bullebak, of als je Vader die de wereld liefhad en zijn Zoon stuurde.

Jezus zegt meermalen: "Ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te redden."

Wie van de omstanders zonder zonde is, mag de eerste steen gooien naar de vrouw die vreemd ging. Ze druipten af en dan zegt Jezus: "Ook Ik veroordeel je niet." Het hoofdstuk eindigt er mee dat ze stenen oprapen om naar Jézus te gooien (Johannes 8:58). Het oordeel krijgt zo een wel heel bizarre wending.

Jezus is er zo van overtuigd dat Hij het oordeel van de mensen af kan wenden, dat Hij zegt: "Wie luistert naar wat Ik zeg, die komt niet in het oordeel. Hij is van de dood overgegaan naar het leven." (Joh.5:24)

Hier is de vraag hoe het later met mij afloopt helemaal verdwenen! Het zou zelfs ongepast zijn om enerzijds te zeggen dat je in Jezus gelooft, maar anderzijds dat je wel bang voor Hem bent. Volmaakte liefde drijft de vrees uit. (1 Johannes 4:18)

Paulus gaat er voor zichzelf vanuit dat hij na zijn heengaan bij de Heer zal zijn (Fil.1) en dat hij een krans van Hem zal krijgen (2 Tim.4). Hij gaat er zelfs van uit dat hij en alle gelovigen met de Heer méé zullen oordelen (1 Kor.6).

Het maakt blijkbaar een gigantisch verschil of je jezelf tegenóver God ziet of naast en achter Hem.

Overigens bestaat er ook in het Oude Testament al een verlangen naar de komst van de Rechter.

Hij komt, Hij komt de aarde richten, zingt Psalm 98, Hij komt o volken weest verblijd!

De Prediker geloofde dat God alles zal opzoeken wat voorbij gegaan is (3:15).

De Rechter is een Terecht-brenger.

Mensen die nu kansloos zijn, krijgen bij Hem royaal een herkansing.

En mensen die denken dat ze hier overal mee weg komen, zullen voor de rechterstoel verschijnen.

Maak vooraf een keus uit de onderstaande gesprekspunten. Welke wil je sowieso behandeld hebben?

1. Even een rondje maken: welk verlangen roept dit verhaal in je op? Wat wil je daarmee gaan doen?
2. Vergelijk Efeziërs 5, met name vers 14, met Gezang 462:1,2. Wat valt je op?
3. Wat zie jij persoonlijk van Jezus - als het gaat om het oordeel?
4. Lees zondag 19 van de Heidelbergse Catechismus. Wat valt je allemaal op aan antwoord (én vraag) 52?
5. Wat nu als je toch nog best wel bang kunt zijn als je aan het einde denkt? Kun je een verhaal of tekst in de bijbel bedenken waaruit je troost en moed put?
6. In de bijbel gaat het nogal eens over mensen die in het vuur komen. Hoe zou je dat moeten zien?
7. Voor wie meer wil:
  - a. Bespreek 2 Timotheüs 4:6-8.
  - b. Bespreek 1 Korintiërs 6:1-3